

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΙΝΗ ΈΚΠΛΗΞΗ

Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Στο καλοκαίρι του 2016 τότε που ήμουν 6 χρονών. Ήταν ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα. Είχαμε πάει διακοπές στην Λύμνο με την οικογένειά μου και την οικογένειά του θείου μου. Τι ωραία που περνούσαμε, όλο θάλασσα πηγαίναμε. Θυμάμαι ένα πρωί ξύπνησα κατενθουσιασμένη, γιατί οι μεγάλοι μας είχαν μία έκπληξη που μας μιλούσαν γι αυτήν πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι μας. Δεν άντεχα με είχε φάει η αγωνία

Ήρθε λοιπόν η μέρα εκείνη.<<ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ>> φώναξα και έτρεξα στους γονείς μου που είχαν ήδη ξυπνήσει ήδη.<<Άντε άντε πείτε τι είναι η έκπληξη άντε άντε>>.Οι γονείς μου χαμογέλασαν και μου είπαν θα δεις.... Για την ώρα βάλε μαγιά γιατί πρέπει να φύγουμε και πες και τα αδέρφια σου να συντομεύουν. Απογοητευμένη έκανα ότι μου είπαν. Μετά από λίγο μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για την παραλία υποθήθεται...

Τελικά σταματήσαμε σε ένα μικρό καταγάλανο λιμάνι εκεί είδα τον θείο μου την θεία μου και τον ξάδερφό μου να μας περιμένουν Εκεί πάλι πετάχτηκα εγώ και είπα μα καλά δεν θα μας πείτε για την έκπληξη στο τέλος θα μας πείτε ότι κάνατε και πλάκα κι όλες Τότε πλησίασε η θεία μου και μου είπε για κοίτα λίγο πίσω σου.

Όταν γύρισα είδα ένα μεγάλο σχετικά(μας χωρούσε εμάς τους 8 τουλάχιστον)σκάφος. Άργησα αλλά το πείρα το μήνυμα.

-Τι αυτό είναι δικό μας? Ρώτησα γεμάτη χαρά εγώ

-Περίπου. Το νοικιάσαμε για αυτές τις τέσσερις μέρες που μας έμειναν εδώ στην Λίμνο. (μου είπε η μαμά μου)

Αρχίσα να τσιρίζω από την χαρά μου τόσο που με πόνεσε ο λαιμός μου. Ανεβήκαμε και ο καπετάνιος έλυσε τα σχοινιά.Κάποια στιγμή ενώ ξεχαστήκαμε πάνω στη συζήτηση ο καπετάνιος είπε εδώ νομίζω είναι αρκετά καλά για να κάτσουμε για κάποιες ώρες. Εκεί είπε ο θείος μου άντε βουτήξτε.Τότε εγώ, η αδερφή, ο ξαδερφός μου ,ο θείος και η θεία μου βουτήξαμε .Μετά από λίγο η θεία μου πείρε την αδιάβροχη της φωτογραφική μηχανή και μας τράβηξε μια φωτογραφία. Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ!

24 Ιανουαρίου 2024
Χαίρομαι

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΕΡΑ

Ήταν μία υπέροχη χιονισμένη μέρα, εγώ μόλις ξύπνησα έτρεξα σαν τρελός στο παράθυρο να δω αν έχει χιονίσει και όντως είχε χιονίσει, έτρεξα να βάλω ρούχα να ντυθώ καλά και είπα γιαγιά βγες έξω να κάνουμε χιονάνθρωπο, βγήκαμε έξω βγάλαμε φωτογραφίες και το σκυλί μου άρχισε να πηδάει πάνω μου χαρούμενο από το πρώτο χιόνι που βλέπει μες τις τρελές χαρές, έτσι βγάλαμε μαζί φωτογραφίες, τέλος φτιάξαμε τον χιονάνθρωπο και τον έστειλα φωτογραφία στον θείο μου που είναι στο εξωτερικό, λίγο αργότερα βγήκα βόλτα με τους φίλους μου, αποφασίσαμε να τσουλήσουμε μια κατηφόρα γεμάτη με πάγο κοντά στην παιδική χαρά με ένα έλκηθρο, με τα παιδιά αποφασίσαμε να βγάζουμε βίντεο κάθε φορά που τσουλάμε την κατηφόρα μέσα στα βίντεο πιάσαμε κάτι ακραίες στιγμές όπως έναν φίλο μου που κατέβαινέ και ενώ φαινόταν πως θα πέσει, γύρισε το έλκηθρο και άρχισε να κατεβαίνει με όπισθεν όλοι τότε άρχισαν να γελάνε, ακόμα το θυμόμαστε και γελάμε, ήτανε μία από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες μέρες.

Γιάννης Κεϊσόσλοβ

Πρωτοχρονιά με την ολόκληρη την οικογένεια μου

24 Ιανουαρίου 2024

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είχε μαζευτεί το βραδύ όλο το σοι μου στο σπίτι της οικογένειας μου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πρωτοχρονιά όπως ήταν οικογενειακή παράδοση. Βρισκόταν εκεί ακόμη και ο πάππος και η γιαγιά μου που τώρα είναι άρρωστοι ακόμη και ο ξάδερφος μου που σήμερα τον περισσότερο καιρό είναι στην Αμερική. Η ατμόσφαιρα κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια ήταν πραγματικά μαγική. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό μου που θα είχε μέσα όλα τα πρόσωπα της οικογένειας μου και θα αποτύπωνε το φανταστικό σκηνικό και την μαγική ατμόσφαιρα. Μερικές φορές όταν βλέπω αυτή την φωτογραφία στο κινητό μου νιώθω κάπως νοσταλγικά και θυμάμαι εκείνο το βράδυ.

Νικόλας Αλεξάνδρου, Β1

Πρωτοχρονιά με την ολόκληρη την οικογένεια μου

24 Ιανουαρίου 2024

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είχε μαζευτεί το βραδύ όλο το σοι μου στο σπίτι της οικογένειας μου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πρωτοχρονιά όπως ήταν οικογενειακή παράδοση. Βρισκόταν εκεί ακόμη και ο πάππος και η γιαγιά μου που τώρα είναι άρρωστοι ακόμη και ο ξάδερφος μου που σήμερα τον περισσότερο καιρό είναι στην Αμερική. Η ατμόσφαιρα κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια ήταν πραγματικά μαγική. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό μου που θα είχε μέσα όλα τα πρόσωπα της οικογένειας μου και θα αποτύπωνε το φανταστικό σκηνικό και την μαγική ατμόσφαιρα. Μερικές φορές όταν βλέπω αυτή την φωτογραφία στο κινητό μου νιώθω κάπως νοσταλγικά και θυμάμαι εκείνο το βράδυ.

Νικόλας Αλεξάνδρου, Β1

Το ποιο ωραίο καλοκαίρι

Πέρσι το καλοκαίρι οι γονείς μου μας έκαναν μια φοβερή έκπληξη σε εμένα και τα αδέρφια μου. Αυτή η έκπληξη ήταν υπέροχη γιατί μας πήραν εισιτήρια για να πάμε στην Κέρκυρα.

Όταν το μάθαμε χαρήκαμε πολύ γιατί θα περνούσαμε αξέχαστες στιγμές εκεί. Στην Κέρκυρα πήγαμε 15 Αυγούστου εκεί κάτσαμε μια εβδομάδα, εκείνες τις μέρες είχε πολύ κόσμο αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Επίσης μια μέρα πήγαμε στην παραλία μυρτιώτισσας που περάσαμε τελειά και βγάλαμε μια οικογενειακή φωτογραφία μέσα στην θάλασσα.

Δήμητρα
Καζαυσιδου

Το ποιο ωραίο καλοκαίρι

Πέρσι το καλοκαίρι οι γονείς μου μας έκαναν μια φοβερή έκπληξη σε εμένα και τα αδέρφια μου. Αυτή η έκπληξη ήταν υπέροχη γιατί μας πήραν εισιτήρια για να πάμε στην Κέρκυρα.

Όταν το μάθαμε χαρήκαμε πολύ γιατί θα περνούσαμε αξέχαστες στιγμές εκεί. Στην Κέρκυρα πήγαμε 15 Αυγούστου εκεί κάτσαμε μια εβδομάδα, εκείνες τις μέρες είχε πολύ κόσμο αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Επίσης μια μέρα πήγαμε στην παραλία μυρτιώτισσας που περάσαμε τελειά και βγάλαμε μια οικογενειακή φωτογραφία μέσα στην θάλασσα.

Δήμητρα
Καζαυσιδου

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

24 Ιανουαρίου 2024

Ήταν τα χειρότερα μου. Ο ήλιος έλαμπε και ήταν μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα και οι χουφίσκοι μας ανακάλυψαν ότι θα πήγαμε στο πάρκο για να κάσουμε πικνικ. Η μητέρα μου κατάλαβε ότι δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι να πάω στο πάρκο. Αφού πήραμε τα απαραίτητα πράγματα ξεκινήσαμε για εκεί. Όταν φτάσαμε καθίσαμε και απολαμβάνουμε το τοπίο και τα δέντρα που βισιάβισιά τα φύλλα τους αρχίζουν να πέφτουν. Αισθάνομαι τόσο πολύ να δοκιμάσω όλες τις βιτριολές και υγιεινές λιχουδιές που είχε φτιάξει η μητέρα μου ειδικά για εκείνη την μέρα. Καιώς καθόμου και έπαιζα με την αδελφή μου εμφανίστηκαν οι φίλοι μου με ένα δώρο στο χέρι. Χάρηκα ακόμα παραπάνω και τους ευχαρίστησα όλους για την τέλεια ευπρόσδεκτη. Στη συνέχεια παίξαμε όλοι μαζί ποδόσφαιρο και κέρδισε η ομάδα μου. Αυτά ήταν τα καλύτερα χειρότερα της ζωής μου και πέρασα ευπρόσδεκτα. Μπαδάρει να ήταν έτσι όλα μου τα χειρότερα

Λόττιου Έσα

Η βόλτα στο πάρκο

Ήταν Παρασκευή πρωταυγώνων, έχω με την οικογένειά μου
στην βόλτα στο ξενοδοχείο που είχαμε πάει για διακοπές.
Ζητήθηκα από τα υπάλληλα βλέποντας έχω το
κίβωτο να καθύψει τα αφάρια μέχρι πάνω. Εχω με
τα αδέρφια μου βρεναχωρήθηκα πολύ γιατί οι
γούεις μας, μας είχαν υποχρεθεί ότι σήμερα θα
πηγαίναμε βόλτα για να εξερευνηθούμε την κοινότητα
πάρκ. Όπως ο καιρός δεν μας έκανε την χάρη. Με
τα βούτσα μέχρι το πάρκο, έχω και τα
αδέρφια μου κλειστήκαμε στο δωμάτιο. Μετά
από λίγα λεπτά οι γούεις μας ήρθαν μέσα στο
δωμάτιο. Μας πήρανε από το χέρι και μας πήγαν
στο κέντρο όπου μας έδωσαν τα βουτσα και
τα καμιά λέγοντάς μας ότι ο καιρός μπορεί
να είναι χάρη για μια βόλτα αλλά δεν είναι
χάρη για να ψαζουμε έναν ΧΙΟΝΑΘΡΩΠΟ
Γρήγορα γρήγορα βάλαμε βουτσα, μπότες, καμιά
και πήγαμε στο πάρκο. Εκεί ξεκινήσαμε και
ψαζαμε ο καθένας τον χιονάθρωπό του αλλά
ένας ήταν που ξεχώρισε. Ήταν ο πιο μεγάλος και
ο πιο στολισμένος από όλους γιατί είχαμε
βάλει όλοι από κάτι όπως έχω το καμιά μου,
ο μπαμπάς το βουτσα του κ.α. Γυρνώντας στο
κέντρο κουραμένοι και παγωμένοι από το κρύο,
έχω θυετόβουν πολύ ώρα να περάσαμε σήμερα
γιατί δεν χρειάζεται να μανεις κάτι ευημετικό
για να περάσεις μια ώρα μερα αρκεί να
είσαι μαζί με την οικογένειά σου και να περνάτε
οικογενειακές στιγμές που θα τις θυμάστε για πάντα.
ΤΕΛΟΣ.

24 Ιανουαρίου 2024

Λαυάν Κοζογιάνη

Θάλασσα

19/11/23

Διακοπές με την οικογένειά μου.

Είχαμε πάει διακοπές στην Στρέβεζα οικογενειακά φέτος το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε για να μην χάσουμε όλη την μέρα στον δρόμο. Μετά από τρεις ώρες δρόμου φτάσαμε στην σταραγιά. Κατεβαίνοντας από το αμάξι παρατήρησα ότι έχει σταγιά και μεγάλα κύματα. Η μαμά μου φοβήθηκε και είπα να είμαστε έσω, έσω. Πήραμε τα πράγματά μας και πήγαμε να τα ετοιμάσουμε. Εγώ με τα ~~αδέρφια~~ αδέρφια μου κόπσαμε στην άμμο και παίξαμε με τα κύματα για μας ~~από το~~ χτυπούσαν. Όταν είχε έρθει το μεσημέρι πήγαμε να φάμε σε μια ταβερνούλα που είχε η σταραγιά. Κόπσαμε, φάγαμε και πήγαμε να ετοιμαστούμε για να φάμε. Την ώρα που μπήκα μέσα στο αμάξι είδα ότι η Θάλασσα δεν έχει καθόλου κύμα. Τέλος πάντων με φίλαξε ~~η~~ η μαμά μου, βγήκα έξω και είπαν ότι θέλουν να βγάλουν μία φωτογραφία. ~~Πήγα~~ Πήγα δίπλα τους και ~~βγάλαμε~~ βγάλαμε μία υπέροχη φωτογραφία με φόντο την Θάλασσα.

Αλεξιάδου
Κωνσταντίνος

24 Ιανουαρίου 2024

Οι Καλύτερες Διακοπές

Στην Ελλάδα που βλέπεται παραλία είναι
 έχω με την οικογένεια μου στην Ελλάδα.
 Ηταν πέρι το καλοκαίρι που είχαμε πεί στην
 Παρμα, το πρώι πριν γύραμε ζυμώσαμε πολύ
 χωρίς αλλά ενθουσιασμένοι, όταν γύραμε είδα
 με το ξενοδοχείο που ήταν υπέροχο, στην
 συνέλεια γύραμε στο ξενοδοχείο και πήγαμε
 γρήγορα στην Ελλάδα, έχω όμως είδα
 ξέρετε να βάλω αρθρικό με αποτέλεσμα
 να και, αλλά αυτό δεν με πείρισε στο
 του πάλι στην Παρμα. Την ώρα που γύραμε
 στην Παρμα πείραμε πολύ παρμα και
 στην συνέλεια πήκαμε μέσα στην Ελλάδα
 και τραβήξαμε την φωτογραφία που βλέπεται, και
 γαμε όπως αρκετά ώρα μέχρι να βγάλαμε
 μια όμορφη και διασκεδαστική φωτογραφία. Τέ-
 λος γύραμε από την Παρμα εξαρτημένοι
 αλλά και χαρούμενοι, έχω από την μια πεί-
 σα αλλά δεν σταμάτησε με τίποτα η δαρά
 μου, τέλος πήγαμε στο ξενοδοχείο ετοιμαστί-
 με και βγήκαμε έσω για φαγητό. Ηταν μια
 υπέροχη εμπειρία.

Πασιάνου Μαργαρίτα
 ΒΔ

16/11/2023

καλοκαιρινές διακοπές

Στην φωτογραφία είμαι έχω με την οικογένεια μου στην θάλασσα. Είχαμε πάει στην Ηγουμενίτσα. Πρωί πρωί αποφασίσαμε να πάμε στην παραλία. Με το που φτάσαμε έχω με τον αδερφό μου βουτήξαμε αμέσως. Η θάλασσα ήταν πολύ όμορφη και καθαρή. Μετά από λίγο μπήκαν και οι γονείς μου. Όπως κολυμπούσαμε όλοι μαζί αποφασίσαμε να παίξουμε κοκορομαχίες. Εχω ανέβηκα στην μακά^{μου} και ο αδερφός μου στον μπαμπά^{μου}. Ξεκινήσαμε να παίξουμε αλλά είχαμε μερικά ατυχήματα. Εχω καταλάθος έβαλα το νύχι μου στο μάτι του αδερφού μου, ο αδερφός μου κλότσησε καταλάθος την μακά μου στην μύτη και πιάστε από το σαγόνι του μπαμπά μου. Πέρα από αυτά, περάσαμε τέλεια και θα τις θυμόμαστε για πάντα.

Τζήκα Δέσποινα Β'1

Πνεύματι Κοκκινίδου Διακονές στην Ζάκυνθο

Β1

Πέραν το καρλοκάρη έχω και η οικογένεια μου πήγαμε στην Ζάκυνθο διακονές. Πέρασαμε υπέροχα σε εκείνες τις διακονές. Ένα πρωί αποφασίσαμε να πάμε στην παραλία. Είχε υπέροχη γέρα και ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό. Καθίσαμε και έχω και η αδερφή μου βουτίζαμε κατευθείαν. Μείναμε για αρκετή ώρα μέσα όταν ξαφνικά ο καπλός χάλασε και ξεκίνησε να βρέχει. Φύγαμε χρήστορα από την παραλία και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Ευτυχώς επειδή το ξενοδοχείο ήταν σε άσημ περιοχή δεν έβρεχε τόσο. Έτσι κραυγήσαμε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Ήταν υπέροχες αυτές οι διακονές και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ.

Μια αξέχαστη εμπειρία φίλων!

Την είκοσι αμέσως είμαι γύρω με τους γονείς μου και την αδερφή μου περίγει τα χριστούγεννα. Πραγματικά ήταν τα καλύτερα χριστούγεννα! Ήταν πρωί και όταν είχα ξυπνήσει κοιτάζα το παράθυρο και είδα ότι

είχε χιονίσει πάρα πολύ. Έτσι, αποφάσισα με την αδερφή μου, να βρούμε έξω να κάνουμε έναν χιονάνθρωπο. Ντυθήκαμε καλά και ζεστά και ξεκινήσαμε γεμάτες

χαρά να χιλιόχουμε τον χιονάνθρωπο. Όταν μας είδαν οι γονείς μας ήρθαν και αυτοί μαζί μας και κάναμε έναν πολύ ωραίο χιονάνθρωπο. Μετά παίξαμε και χιονοπόλεμο, χελιάσαμε και περάσαμε όλοι πολύ ωραία. Δυστυχώς όμως μέχρι το απόγευμα το χιόνι έλυνε διότι βγήκε ο ήλιος. Στενοχωρηθήκαμε

γιατί ήταν πολύ ωραίο ο χιονάνθρωπος αλλά ήτανε μια πολύ ωραία εμπειρία που θα την θυμάμαι. Μακάρι να χιονίσει και πάλι για να ξανακάνουμε χιονάνθρωπο!

Edim Βακουρεση

24 Ιανουαρίου 2024

θαλασσινά αυτού του είδους. Το βράδυ επισκευήσαμε
βάρδο και γυρίσαμε όλα τα μαγαζιά. Έτσι ήλμα πέρασαν
και οι υπόλοιπες μέρες και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
Πόσο πολύ στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να φύγω.
Στο σπίτι γυρίσαμε όλοι καμμένοι απ' τον ήλιο, φρεσ
δεν είχε σημασία καθώς έφαιναν οι αφέχαστες αυτές
μην διαμονή!

Αργυροπούλου Χρύσα Αγέχασσε διαμονή

Πέρυσι το καλοκαίρι αποφάσισα με την οικογένειά μου να πάμε στη Θάλασσα, τρεις τρεις μέρες, έτσι να ξεφύγαμε από τον καύσωνα της πόλης. Σκεφτήκαμε να πάμε σε ένα χωριό δίπλα στον Βόρφο και να έμεινε εκεί τα ξαδέρφια μου. Πήγαμε Αιόλιον και εμείς, και βείναμε ευηδέμητη από την ομορφιά αυτού του παραδοσιακού χωριού. Μπορεί να ήσαν μικρό και μικρό, απομονωμένο αλλά είχε μια εντυπωσιακή θέα τη Θάλασσα, φυτά παντού ακόμα και τα παραδοσιακά παραγγέλματα φάνταζαν στολίδια. Αφού συναντηθήκαμε με τον θείο μου και τα ξαδέρφια αποφασίσαμε να πάμε για μια βουτιά στη Θάλασσα, μεζού από ένα ελαιόλαδο ταξίδι. Με το που σταθήκαμε το πόδι μας στην αμμουδιά αισούσαμε τα κύματα που σκούζανε πάνω στα βράχια. Ήμουν τα ξαδέρφια μου δεν χάσατε χρόνο και κάναμε την πρώτη μας βουτιά. Το νερό ήταν γερσο και η Θάλασσα ριχή ώστε να μπορείς να παίξεις όσο θέλεις χωριό να δουλέψουν. Πραγματικά τα παιχνίδια και γέλια κάναμε εκείνη τη μέρα δεν περιγράφονται. Παιζαμε με τη μητέρα, μαζεβάμε κοχύλια με της τερδότης πολύχρωμες κάστες μας, φτιάχαμε κάστες και παιζαμε ρακέτες στα υφεί. Πότε έφτασε το απόγευμα δεν το καταλάβαμε. Πήγαμε στο φαγητό σε ένα ελαιόλαδο ταβερνίσι για να δουλέψουμε τα φρέσκα

εβδομάδα. Συμφωνήσαν και
πήγαμε στο πάρκο για να κά-
νουμε τον φώνη, πήραμε για
λίγο και τα γκολ όταν
ήνα-ένα, είχε πάρει ο μπαμπάς
την υπάλληλο, του έκανα τράκλεν
και έβαλα το τελευταίο γκολ
και νικήσαμε. Είχαμε επιστρέψ
πάρει τον ζάχαρο μου τον
Θάνο να μας βγάλει πρώτο γκολ
όσο παίζαμε, μετά μου τις έδωσε.

24 Ιανουαρίου 2024

Τζόκις Αθανάσιος ΒΑ

Το εύκολο σ' του χιλιά
Σε αλτίν την λοταρία ήγουν
εγώ με την αλκαχένια μου. Η
μικρή είχε αρχίσει με το όταν ένα
Σάββατο η μάνα μου ξύπνησε
εμμένα και την αδερφή μου
και ήθελε να καθαρίσουμε το
σπίτι. Επειδή την είχαμε ότι
βαρόμασταν να καθαρίσουμε
γιατί είχαμε πολύ ξυπνήσει
και δεν είχαμε φάει ακόμα, μετά
ο μπαμπάς μου πώνηξε ότι
το σάββατο «Παιδιά ακούστε
την μητέρα σας». Αρχότερα
βρήκαμε ένα σ' του χιλιά ότι
είναι εγώ και η αδερφή μου να
κούσουμε τους γονείς μας
σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου
αυτός θα ήθελε να μας αρε-
σουν να μην καθαρίσουμε
το σπίτι και να μας αφήνουν
να μας ξύπνησει στην
ώρα θέλαμε τη βράδια για
μια βδομάδα και εάν χάναμε
θα μας έκαναν να κήσουμε
τελείωτη αγκυρία για μια

Χιονάνθρωπο

Λαωνίδα Μιχαηλίδου

24 Ιανουαρίου 2024

~~Ηταν μια μέρα του Δεκεμβρίου πριν μερικά χρόνια.~~

Εγώ με την οικογένεια μου ~~ήμασταν~~ ^{Συνηγάμε να πάμε} στο εστιατόριο κάποιων οικογενειών

γίων των ~~γονιών~~ ^{γονιών} μου. ~~Όταν~~ ^{πράγματι} οι γονείς μου ~~μετά~~ ^{μετά} με τα παιδιά τους

μαζί με τον γίον τους με εγώ με τον αδελφό μου ~~και τα παιδιά~~ ^{και τον αδελφό μου}

~~παιδιά~~ ^{Βγήκαμε στην αυλή για να παίξουμε ποδόσφαιρο.}

Μετά από λίγη ώρα ο ουρανός σκοτεινιάσε κι άρχισε να βρέξει. Εγώ ^{των γίων μου}

πήγαγε πίσω στο σπίτι και ~~πήγαγε~~ ^{πήγαγε} στον δωμάτιο ~~μου~~ ^{μου} ~~στο δωμάτιο μου.~~

Το σπίτι του βρισκόταν πάνω στο βουνό κι έχει ωραία θέα. ^{ή γονιών των γίων που μας πρότειναν}

Μου άρχισε να κλονίσει κι έτσι ~~πήγαγα~~ ^{πήγαγα} να γίνουμε στο σπίτι

του. Την επόμενη μέρα όταν συνηγάμε όλα ήταν αχνά. Εγώ και

οι γιοί μου βγήκαμε αμέσως κι εγώ και ~~αρχίσαμε~~ ^{αρχίσαμε} να παίξουμε χιονοπέ-

λο ~~και~~ ^{και} μετά από λίγο βγήκαν και οι γονείς μου με τον γίον του και

αποφασίσαμε να κάνουμε διαγωνισμό για το ποιος θα έφτιαξε καλύτερο

χιονάνθρωπο. Βέβαια ^{την} ~~την~~ ^{το μεγαλύτερο} ~~το μεγαλύτερο~~ ^{το μεγαλύτερο}

παιδί των γίων των γονιών μου ~~αλλά~~ ^{αλλά} εσείς τελίωσαν πρώτοι.

Ένας ~~από~~ ^{από} τους γίον μου ~~από~~ ^{από} ~~από~~ ^{από} με έριξε τον χιονάνθρωπο με

αυτό.

Ήταν μια ~~μυθική~~ κρύα μέρα του χειμώνα και ο μικρός Γιωργάκης και η οικογένειά του είναι να πάνε μια βόλτα για καθαρό αέρα. Πήραν τα γάντια τους φορέσανε τα σκουφια τους και τα βελά τους μπουφάν. Με το που βγήκαν από το σπίτι τους παντού ήταν χιμιάτο χιμιά και παιδιά που έπαιζαν και γερούσαν και έφτιαχναν χιμιάθρηους γαντιό και ο μικρός Γιωργάκης και η οικογένειά του ήθελαν να φτιάξουν ένα χιμιάθρηνο. Πήγαν σπίτι πήραν α ότι θα χρειαζόνταν και άρχισαν να του χιμιάθρου. Έβρασαν τα πόδια μετά το σώμα και στο τέλος το κεφάλι μετά άρχισαν να του στολίζουν έφαίνε το κασκόλ τα μάτια το στόμα και στο τέλος ο Γιωργάκης έβρασε το κορμό. Μετά από αυτό πήγαν σπίτι τους με ένα χαμόγελο στην μούρη.

Αδελφός Κοροβιάς